



PENNETJEBREI

Als je als breier in de krochten van de social media terecht bent gekomen dan weet je wat de term Socktober betekent. Nieuw voor jou? De maand oktober staat voor veel handwerkers in het teken van sokken breien. Helemaal in mijn straatje. Ik vind het heerlijk om de herfst in te luiden door mezelf en de liefste mensen om me heen te voorzien van warme voeten. Deze nieuwsbrief is daarom doorspekt met sokken. Maar ook als je liever een trui breit of graag wilt leren breien, zou ik gewoon lekker verder lezen...

Leren sokken breien, heldere uitleg van teen tot been

Wist je dat mijn eerste boekje uit is gekomen? Het is bedoeld voor breiers die graag sokken willen leren breien. Je kunt hem aanschaffen in de winkel bij GAIA conceptstore Zutphen. Maar ook bestellen op mijn website www.pennetjebrei.nl

Aansluiten bij de seizoenen

De herfst is mijn favoriete seizoen. Ik merk dat ik er tevreden en dromerig van word. Ik kijk al uit naar de sinterklaastijd en daarna advent, gevolgd door kerst. Kaarsjes aan, dekentjes op de bank en een boek of breiwerkje bij de hand. Mooie films kijken, zoals de Sound



of Music, Anne of Green Gables en Harry Potter.



Misschien droom jij wel van themasokken die passen bij de tijd van het jaar? Zoals deze sokken van Charlotte Stone: I'm Batty for Halloween en I Ain't Afraid of No Ghost socks. En wees niet bang om te breien met 2 kleuren. Ik leer je graag de tips en tricks!

Of je breit graag je restjes op in een deken of heerlijke omslagdoek zoals de Northeasterly van Skeinanigans. Die van mij wordt en meerjarenproject, maar het is een heerlijk werkje voor een regenachtige dag!

Ik droom alvast van de stille ochtenden waarop ik - soms samen met mijn dochter - een **Heerlijk Handwerk Halfuurtje** houdt op de bank. Zij haakt haar fantasie achterna en ik maak een paar rijtjes aan haar **temperatuurdeken**.



Wat staat er allemaal op stapel?

Breiles op woensdagavond

De breilessen op woensdagavond van 19.15 - 20.45 uur zijn heerlijke creatieve momenten. Mijn leerlingen breien bijvoorbeeld sokken, beenwarmers, truien en babyvestjes. Er zijn een paar leerlingen onderweg naar het breien van een Noorse trui met kleurwerk. Ze oefenen eerst met vingerloze handschoenen en gaan daarna met mijn begeleiding een patroon en de juiste wol uitzoeken.

Het is heel mooi om te zien dat er naast een enkele steek ook kwartjes vallen, hard gewerkt en veel gelachen wordt. En dat allemaal met een heleboel kopjes thee erbij. Er is nog plek, dus kom gerust een keer meedoen. Wel graag aanmelden.

Workshop Wol & Verwondering

Op 13 november en 11 december sla ik de breiles een keer over om in samenwerking met GAIA een workshop te geven over het zorgen voor je wollen kleding en het herstellen ervan. Wil je meedoen? Meldt je dan aan. De workshops zijn van 19.15-20.45 uur en de kosten zijn € 20,-.



Wil je gewoon samen gezellig samen breien of haken? Dan ben je welkom bij het **breicafé op vrijdagochtend van GAIA**. Het breicafé is heel gezellig en informeel en is iedere week van 10:00-12:00 uur.

Tot slot. Work in Progress

- **Breien voor welzijn** In mei volgend jaar start ik met de opleiding tot mindfulnessstrainer. Breien met een flinke dosis mindfulness kan je helpen bij zelfzorg. Voor mij een hele mooie manier om mensen te helpen zichzelf te helen.
- **Podcast** over mindfulness, breien, psychologie en mooie (kinder)boeken. Nog helemaal in de brainstormfase, maar hoe leuk zou het zijn met mijn zus 'de breiende psycholoog' een podcast te kunnen neerzetten met diepgang, voor tijdens het breien.
- **Vergelijkend warenonderzoek** naar natuurlijke sokkengarens zoals raumagarn, Schoppel Wolle Alb Lino en Rosários 4 Alvor. Het liefst brei ik zonder plastic.

Hopelijk tot gauw!

Liefs Vera

P.S. Stuur deze nieuwsbrief gerust door aan anderen. Verspreid met mij het breivirus!